

# Wen er maar aan!



Ik heb nog nooit zo veel dakdekkers  
in actie gezien als tijdens dat  
**ene fietstochtje van misschien  
20 of 30 minuten**

Ik had vroeger een leraar geschiedenis die ervan hield om zijn lessen te larderen met aansprekende voorbeelden. Zo wist hij altijd te vragen: waar was je toen Robert Kennedy werd vermoord? (Ja, sorry, zo oud ben ik al), of: waar heb jij naar de eerste stap van de mens op de maan gekeken? Daar moest ik aan denken toen ik het interview met de baas van alle Nederlandse dijkgraven, Hans Oosters, nog eens nalas. Oosters heeft het over weerman Gerrit Hiemstra, die het journaal van 12 of 13 juni 2016 opende met de zin: 'Welkom in het klimaat van morgen.' Oosters vindt dat als opperdijkgraaf een historische opningszin, omdat hij in één keer duidelijk maakte wat er toen met name in het zuidoosten van Noord-Brabant gebeurde. Gemeentes als Bladel braken toen in hun eentje een groot aantal weerrecords wat betreft millimeters neerslag, maar ook omvang van hagelstenen. In één keer werd duidelijk wat klimaatverandering in de praktijk inhield.

Persoonlijk heb ik Hiemstra zijn historische woorden niet horen uitspreken, maar ik had wel een paar maanden later een afspraak met de wethouder van Bladel, die mij door het rampgebied leidde. Ik heb nog nooit zo veel dakdekkers in actie gezien als tijdens dat ene fietstochtje van misschien 20 of 30 minuten. Verder was er een groot dennenbos van de gemeente dat als compleet verloren moest worden beschouwd. Wat wil ik hiermee zeggen? Niet de woorden van Hiemstra waren voor mij de eyeopener dat we werkelijk te maken hebben met een veranderend klimaat, maar een fietstocht van een paar kilometer door het rampgebied van Bladel.

Met dit soort rampen is iets bijzonders aan de hand. Als je de economische schade van dit soort extreme vormen van klimaatverandering in ogenschouw neemt, is het een ramp van formaat. Toch zijn overheid en waterschappen het daar niet mee eens. Wel met de hoogte van de schade, maar niet met het feit

dat het schade is. We moeten maar wennen aan dit soort weer: welkom in het klimaat van morgen. En als burgers en beheerders moeten we maar zorgen dat we onszelf zo goed mogelijk beschermen door het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. De stelling van het waterschap en de overheid is eenvoudig: 'Wen er maar aan.'

Ik denk overigens dat er ook voor beheerders nog wel een leuke rol in het verschieft zit om klimaatverandering tussen de oren van burgers te prenten. Ondanks de woorden van weerman Hiemstra is klimaatverandering voor veel mensen nog steeds een ver-van-mijn-bedshow. We moeten beter luisteren naar mijn geschiedenisleraar van vroeger, die met aansprekende voorbeelden kwam die goed bleven hangen in het denkraam van de gemiddelde Nederlander.

Pas geleden heb ik met onze collega's van de redactie een rondje gemaakt in Arnhem. De beheerder daar meldde dat ze gewoon van bovenaan een heuvel een paar giertonnen water over de straat hadden uitgestort – gewoon om burgers te laten zien wat er dan gebeurt, wat er misgaat en waar er bijvoorbeeld water in de huizen kan lopen.

Met vriendelijk groet,  
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)  
Hoofdredacteur



Be social

Scan of ga naar:

[www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6666](http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6666)