

Het wordt nooit iets met het redden van de wereld als Shell daar niet aan kan verdienen



## Wereldredders

Mooi vak heb ik toch. Kijk nu bijvoorbeeld eens in deze uitgave van Stad + Groen. Hartstikke bommetje vol met mensen die het *groene geloof* uitdragen. Dat heeft natuurlijk primair alles te maken met onze vierde editie van de Greenfluencer Award, waarin wij jaarlijks op zoek gaan naar de 11 gekies die het afgelopen jaar iets nieuws, iets bijzonders gebracht hebben in de groene sector in de breedste zin van het woord. De spelregels zijn heel duidelijk. Als redactie selecteren wij een *raad van elf*. Onze lezers mogen vervolgens door te stemmen bepalen wie de winnaar wordt, hopelijk aangejaagd door een enorme socialemidiacampagne. Wie op de lijst van elf komt, bepaalt zoals gezegd de redactie. Hoewel daar elk jaar weer de nodige kritiek op komt.

**De lijst is doorgaans een mix van groene professionals die zakelijk en bedrijfseconomisch een flinke beuk in de sector hebben geslagen, maar ook mensen die vooral een maatschappelijk impact nastreven**

De lijst is doorgaans een mix van groene professionals die zakelijk en bedrijfseconomisch een flinke deuk in de sector hebben geslagen, maar ook mensen die vooral een maatschappelijk impact nastreven. Als redactie zijn wij van mening dat beide uitersten belangrijk zijn. Wij willen allemaal de wereld beter maken. Aan het eind van de dag is er echter niemand bij geholpen dat de wereld *heel misschien* een stapje beter is geworden, maar de wereldverbeteraar failliet. Heel terecht dat we veel aandacht hebben voor idealisten, dromers en de drammers, maar vergeet ook niet de dromer, drammers en idealisten binnen het bedrijfsleven die –soms gedreven door geldelijk gewin– op zoek gaan naar nieuwe innovaties en laten zien dat die vaak perfect toepasbaar zijn. Ik las dit weekend een interview –met ik geloof– een Nobelprijswinnaar, die vertelde over een avondje stevig doorzakken met een Shell-ingenieur. Op het eind van deze avond wist deze ingenieur te melden dat het nooit iets zou worden met het redden van de wereld als Shell daar niet aan zou kunnen verdienen. Even cynisch als waar, aldus de geïnterviewde.

Hoe dan ook, we hebben beide groepen mensen nodig. Mensen die met idealisme de wereld klaarmaken voor een transitie naar een groenere toekomst en dan vervolgens mensen die de technieken werkelijk klaarzetten voor gebruik in de praktijk.

Met vriendelijk groet,  
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)  
Hoofdredacteur



**BE SOCIAL**  
Scan, lees & deel!