

Venus en Mars



De burger komt van Venus,
de groene sector van Mars

Voor de vorige uitgave van dit vakblad interviewde ik een stuurclub van het CROW, die zich bezighield met de voorbereiding van een symposium. Ingewikkelde kost, maar ook hoogst interessant. Hoe krijg je de burger betrokken bij het ingewikkelde spel tussen aannemer en opdrachtgever betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte? Soms, als ik een heel goed humeur heb, probeer ik dat 's avonds uit te leggen aan mijn vrouw. Dat is best wel een klus. Ik heb een slimme vrouw, maar ze is ook nogal nuchter ingesteld en ze snapt eigenlijk niet goed waarom een zaal vol volwassen en hoog opgeleide mannen en vrouwen een hele dag heel serieus met elkaar kunnen praten over beeldbestekken en hoe je die kunt vertalen naar effectbestekken. Niet de opdrachtgever of de aannemer bepaalt of een werk naar behoren is gedaan, maar de burger. Het punt is natuurlijk dat 'de burger' niet bestaat en dat de mening van de burger onmogelijk vast te pinnen is.

Daarnaast heeft de burger helemaal geen zin om de hele dag aan de gemiddelde onkruidbedekking van een bestratingsvoeg te denken

En daar kunnen aannemers en opdrachtgevers dan weer geen koekjes van bakken. Die moeten weten of een op 35 mm gemaaid grasveld goed of slecht is. De burger denkt natuurlijk niet zo zwart-wit en vindt meestal eigenlijk helemaal niets. Zolang alles er maar een beetje puik uitziet, vindt hij of zij het

goed. Daarnaast heeft de burger ook helemaal geen zin om de hele dag aan de gemiddelde onkruidbedekking van een bestratingsvoeg te denken. Met andere woorden: het indrukwekkende technische kader dat wij met zijn allen hebben ontwikkeld om te bepalen of iets goed of slecht is, moeten we snel laten vallen, als we de burger in het algemeen en mijn vrouw in het bijzonder serieus willen nemen. Dat is taalgebruik dat de gebruiker van de openbare ruimte totaal wezensvreemd is en soms zelfs leidt tot vermakelijke vergissingen, zo blijkt uit een interview in deze Stad + Groen. Bijvoorbeeld een heg die of een gazon dat lang niet gemaaid is. De burger zal dat 'hoog' noemen, maar de sector noemt dat 'laag'. De burger komt van Venus, de groene sector van Mars. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn. Ik hou het met vrouw – die ook van een andere planeet komt – ook alweer bijna vijfentwintig jaar uit. En we zijn nog steeds gelukkig.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur



Be social

Scan of ga naar:

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6756